



## Boer Boris en de olifant

TED VAN LIESHOUT & PHILIP HOPMAN.

UITG. GOTTMER, AMSTERDAM 2018,

26 BLZ. €10, 3+

Veel kleuters hebben de sympathieke Boer Boris met zijn rode laarsjes al in hun hart gesloten. *Boer Boris en de olifant* is het tiende deel van de serie en wat mij betreft de beste.

Het concept is prettig vertrouwd, met veel humor en de nodige herhalingen.

Auteur Ted van Lieshout brengt in dit deel een ode aan de verbeelding van ieder avontuurlijk ingesteld kind. Zusje Sam vindt namelijk een olifant langs de kant van de weg en doet er alles aan om hem op de boerderij te mogen houden. Ze verkleedt hem bijvoorbeeld als haan, als stier en als varken.

Illustrator Ted van Lieshout portretteert de olifant op meesterlijke wijze in al zijn vermommingen.

Boer Boris trapt er niet in en zegt herhaaldelijk: 'Wij zijn een boerderij! Daar horen varkens en kippen bij, een paard in de stal en koeien op het land. Maar – ik weet het zeker – géén olifant.'

Dit hartverwarmende verhaal vol humor, fantasie en dromerige prenten wens ik vele lezertjes toe. ■

